



Nieuwsbrief

Buurtvereniging
't Kraaiennest.
September 2018.

Van de redactietafel.

Na een lange, hete zomer nu 2^e nieuwsbrief van onze buurt.
De herfst hangt in de lucht, dus willen we jullie e.e.a. vertellen
over de afgelopen en komende periode.



Als nieuw redactielid verwelkomen wij Henny Glerum.

Henny Glerum: hennygeluk1@solcon.nl
Lilian Boogert: lilian_boogert_vlot@hotmail.com
Dicky Janssen: albe.janssen@planet.nl

Beste Kraaien,

De kredietcrisis ligt inmiddels 10 jaren achter ons!
Dat is goed nieuws. Ook is goed nieuws dat de koopkracht van vrijwel iedereen erop
vooruit gaat. De pensioenen blijven wat achter, maar in die categorie zijn de lasten vaak
ook een stuk minder dan voor mensen die nog niet van pensioen kunnen genieten. Ook is
er voor gepensioneerden nog overwaarde van vastgoed te benutten.

Dit waren niet de algemene beschouwingen in de 2e kamer. Evenmin macro-economische
verkenningen. Deze beschouwing was wel bedoeld om een bestuurs-voornemen aan te
kondigen. Namelijk een contributieverhoging. Het voorstel is om in 2019 de volgende
bedragen in rekening te brengen:

1-persoonshuishouden € 10.00
2-persoonshuishouden € 20.00

Met deze bedragen kunnen we sneller ons weerstandsvermogen weer opbouwen, wat als gevolg van de investeringen in de nieuwe partytenten heel fors is gedaald. Daarnaast moeten we nu al gaan sparen voor een jubileum dat over enkele jaren aan de orde is.

Deze aankondiging van een voorgenomen besluit is bedoeld om jullie de mogelijkheid te geven om hierop te reageren, voordat de nieuwe bedragen daadwerkelijk geïnd worden. Complimenten voor het voorgenomen besluit kunnen jullie adresseren aan de penningmeester en klachten aan de voorzitter.



Vriendelijke groeten van penningmeester Jan de Groot

Opslag spullen van de buurtvereniging

Beste buurtbewoners,

Zoals de meeste van jullie al wel gezien hebben tijdens de BBQ, die wij hadden op vrijdag 29 juni dit jaar is er flink geïnvesteerd in twee nieuwe tenten.

Dat investeren, opzetten en weer opruimen van de tenten is inmiddels achter de rug. Maar dan moeten die tenten ook nog weer netjes opgeborgen worden zodat we er net zoals de vorige tenten jaren plezier van kunnen beleven tijdens de BBQ. En opgeborgen zijn ze (zie foto). Er zijn mooie kisten gemaakt door een heel aantal buurtgenoten bij ons - De Kuiper Infrabouw - in de loods. Omdat we nu voor iedere tent aparte kisten hebben, zijn ze zelfs genummerd (zie foto) en voorzien van stickers zodat je in 1 oogopslag kan zien wat in welke kist zit.



Ook was het weer eens tijd om de container, waar de kisten al jaren in staan, samen met een heel aantal onderdelen van de straatverlichting voor onze straat op te ruimen. Ja jullie lezen het goed, er is zelfs een container die wij als buurtvereniging ter beschikking hebben en dat is luxe hoor!!, want daardoor is er een centraal punt waar al die spullen bewaard kunnen worden.

Die container is al weer anderhalf jaar geleden verhuisd van Noordeloos naar de Wiedhaak in Hardinxveld-Giessendam waar die nu zelfs in de loods staat bij De Kuiper Infrabouw.

Kortom... onze spullen van de buurtvereniging zoals de tenten, lichtsnoeren, zeilen en spullen voor de straatverlichting staan netjes, schoon en droog opgeborgen zodat we er jaren mee vooruit kunnen.



Nogmaals dank aan iedereen die meegeholpen heeft dit weer voor elkaar te krijgen.

Met vriendelijke groet,

Martin.

Terugblik op....

Biljarten

Woensdagavond 30 mei om 19:30 uur stonden er weer 10 biljarters voor de deur bij de organisator van het jaarlijkse Biljartfestijn: Henk v.d. Linden.

Per auto en fiets ging het richting Boven-Hardinxveld, naar het tegenwoordig hetende partycentrum "t Hart".

Na een lekker bakkie koffie werden de biljarters ingedeeld en ging het aan de slag. Als biljarter uit het Z-niveau had ik moeite om de biljartende kraaien uit het A-niveau bij te kunnen houden. Door de warme temperatuur buiten en de hitte binnen brak het zweet me telkens uit. De keu gleed niet lekker en ketste regelmatig af. Ook werd ik een keer op mijn vingers getikt voor een na-stoot dat ook blijkbaar niet mocht. Gelukkig vonden we tussendoor de nodige verkoeling in de vorm van een heerlijk koud drankje en een snackje voor de nodige trek bij zo'n zware wedstrijd.



Na de wedstrijd kregen diverse spelers nog even les van een prof. biljarter.
Henk weer bedankt voor de gezellige biljart avond.

Uitslag

1e plaats Henk v.d. Linden met 60 punten
2e plaats Jan Bongers met 53 punten
Dan is er een gedeelde 3e plaats
3e plaats Gert Heikoop (winnaar van de 2) met 25 punten
3e plaats Wim de Jong met 25 punten
4e plaats Jan de Groot met 24 punten
5e plaats Ruben van Doesburg met 21 punten
6e plaats Arie van Noordennen met 20 punten
7e plaats Albert Janssen met 19 punten
8e plaats Eddy v.d. Brink met 15 punten
9e plaats Bart v.d. Brink met 11 punten

Barbecue

Vrijdag 29 juni werd de jaarlijkse barbecue gehouden.

Toen Albert de formulieren kwam ophalen vroeg ik hem of er veel buurtbewoners kwamen.

Nou, sommigen hadden zich afgemeld vanwege vakantie of andere bezigheden.

Uiteindelijk waren we die avond met zo'n 45 personen aanwezig.

Sommige dames schoven af en toe hun stoel opzij, om nog even te kunnen genieten van de laatste zonnestralen.



Later op de avond, het was best fris geworden, kon iedereen zich warmen aan de straling van de buitenkachel die Albert had neergezet.

Verder konden we, als vanouds, genieten van heerlijke salades, vlees en de bijbehorende drankjes. Het smaakte uitstekend.

Er werd gezellig gepraat en gelachen.

Een prima recept om de onderlinge contacten te onderhouden!

Martin, onze voorzitter, hield z'n jaarlijkse toespraak.

Daaruit bleek dat het goed gaat met de buurtvereniging.

Bij sommige activiteiten kunnen wat meer mensen deelnemen, maar ja, mensen hebben tegenwoordig allemaal een volle agenda en dat betekent dat je soms moet kiezen.

Aan het eind van de avond konden we nog genieten van een heerlijk ijsbuffet.

Het was weer goed georganiseerd!

Uitje van de buurtvereniging.

In maart kwam er plotseling een uitnodiging in de mailbox. Een uitje met de buurt naar Rijsoord, met een maaltijd in Zwijndrecht als afsluiting. Het duurde even voor iedereen ingeschreven had maar uiteindelijk gingen Jan en Teunie, Wim en Corrie, Riens en Lilian, Eida en Ed, Martin en Annie en Aart mee.

De reis ging naar een Planetarium, een vaartocht over een riviertje, een plek waar de capitulatie in 1940 getekend was énnaar een tijdmachine..... Kon dat allemaal op één adres?

Jawel, in de voormalige Johannes Post school in Rijsoord heeft een echtpaar met veel passie dit verzameld, tentoongesteld of andere liefhebbers de kans gegeven een activiteit hier onder te brengen.

Gezien onze ervaring is het jammer dat dit museum alleen de eerste zaterdag van de maand open is. Het is prachtig gelegen aan het Waaltje, waar voor een prikkie (5 euro) een boottocht van een uur gemaakt kan worden in een oude rondvaartboot die ook nog op de Giessen gevaren heeft. De kapitein komt nog steeds uit Hardinxveld. Tijdens de tocht zie je o.a. kapitale huizen en een mooie molen. Onderweg krijg je commentaar in onvervalst Rijsoords dialect.

Rijsoord met de Waal (ook wel het Waaltje, dat maar 13 km lang is) heeft zeker aantrekkingskracht en is een aantrekkelijk verborgen plekje. En niet alleen nu. Begin vorige eeuw werd Rijsoord aangedaan door groepen kunstschilders, die de mooie plekjes op het doek vastlegden. Een van hen was Wilhelmina Douglas Hawley. Zij maakte mooie schilderijen van de plekjes aan de Waal en ontmoette hier de liefde van haar leven. Zij is altijd in Rijsoord blijven wonen. De rondvaartboot bracht ons langs al deze mooie plekjes. Het werd een genoeglijk uurtje. De Waaloevers lopen van Rijsoord tot Heerjansdam en ook weer terug, want er is geen sluis meer.

Na de rondvaart gingen we het schoolgebouw binnen.

In een oud schoollokaal, waar levensgrote wassen beelden (soldaten) staan werd de geschiedenis verteld van de capitulatie van Rijsoord in WO2 door mensen die ten tijde van deze gebeurtenissen zelf in dit lokaal zaten als kind. Omdat de bevelhebbende

Duitse officier logeerde in het Wapen van Rijsoord ondertekende generaal Winkelman, bij de mobilisatie van pensioen teruggeroepen, de overgave van het Nederlandse leger.

Hij moest wel men dreigde na Rotterdam ook Utrecht te bombarderen.

Onderstaand een nabootsing van de ondertekening bij de capitulatie.



In de hele schoolgangen en sommige lokalen zijn veel herinneringen aan de oorlog te vinden aan de muur, in vitrines en kasten.

In dit gebouw is ook een lokaal ingericht zoals dat tot de vijftiger jaren van vorige eeuw gebruikelijk was.

In een ander lokaal is het planetarium met heuse sterrenkijker ondergebracht. Een interessante ervaring. Ook kregen we geprojecteerd op de "sterrenhemel" een film over het bombardement op Rotterdam te zien. En in weer een ander lokaal kwamen we een tijdmachine tegen. Voor zover ik begreep gemaakt door de firma Boer uit Giessenburg. In deze machine krijg je via beweging en beeld een indruk dat je de landing op de maan meemaakt!

Na de onverwacht indrukwekkende ervaring in het museum gingen we naar Zwijndrecht. Daar aan de Veerstoep bleek een restaurantje plaats voor ons gereserveerd te hebben voor een genoeglijk en lekker diner. Een mooie afsluiting van een leuke buurt- en burendag.

Aankomende activiteiten.....

Maandag 12 december 2018 Kerstdecoratie maken bij Annie in de schuur. Uitnodiging hiervoor volgt nog.

Zaterdag 12 januari 2019: Nieuwjaarsborrel bij Matthijs Marijke.

Vrijdag 28 juni 2019 BBQ.

